



***NOHELI NZIZA
n' UMWAKA MUSHYA MUHIRE
w'AMATA n'UBUKI
n'AMAHORO !***

***Goede Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar van
Melk en Honing en Vrede!***

... geen plaats in de herberg...



(Compassion PCR Gisenyi)

*... voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen ...*



Jongerenontmoeting van **Taizé in Rwanda**:
*ontmoeten, bidden, zingen, zwijgen,
vertrouwen...* (14-18 november 2012)



Beste mensen,

Nieuwsbrief 4, december 2011

Terwijl de mondiale crisis overal zich laat voelen, vieren we Kerst. Te veel mensen in Nederland en in Rwanda hebben de ervaring dat zij aan de zijlijn staan. Om dan toch tot vieren van het leven te komen, vraagt levenskunst die vaak bij armen gevonden kan worden.

Van 14 – 27 november was Jan in Rwanda.

In **Gisenyi** trof hij o.m. ds. Jozef en Fulgence rond het **kleuterschool-project**: zij vertelden dat de inbreng van diverse fondsen via IFUNI cruciaal geweest is voor het behoud van het Compassion-project van de Presbyterian Church in Gisenyi. 256 kinderen uit arme milieus krijgen in dit programma ondersteuning voor hun schoolcarrière. De lokalen waren een voorwaarde om door te mogen gaan. Gemeenteleden hadden gedaan wat ze konden. Het leek erop dat het niet zou gaan lukken, tot de hulp kwam... Als beloning voor de inzet van de PCR in Gisenyi, heeft Compassion-Kigali een project van opvang voor 35 zwangere vrouwen (gehuwd en ongehuwd, uit kwetsbare groepen) erbij toegekend, waarin de vrouwen en hun kind begeleid zullen worden tot het derde levensjaar. Eén van de lokalen van de kleuterschool zal hiervoor dienen voorlopig. Een tweede lokaal wordt gebruikt voor een werkgelegenheidsproject voor werkloze schoolverlaters: een naaiatelier, en tevens een kaartenatelier. Op woensdagmiddag en zaterdag gaan de machines aan de kant voor de Compassion-kinderen. En de kleuterschool? Per 1 januari start men met de eerste klas in lokaal drie.

Voor de komende tijd heeft men de bouw van nog drie lokalen op het programma staan. Het toiletblok staat ongelukkig in de weg, moet worden verplaatst: daarbij zal men proberen twee-verdiepingen-bouw toe te passen om de schaarse ruimte optimaal te benutten.

Voor Nelleke ontving hij een uitnodiging voor het dertigjarig bestaan van **de school van Mweya**, op 17 december 2011. Oud-leerlingen organiseren deze dag. Destijds heeft zij op initiatief van Blandine (van UBWUZU) meegewerkt aan het stichten van die kleuterschool, en bemiddeld dat Kinderpostzegels de bekostiging van de bouw van twee lokaaltjes mogelijk maakte. Inmiddels hebben de ouders die kleuterschool laten volgen door de stichting van een lagere school, en daarna een middelbare school.

Op 20 november ging Jan ter kerke in de kapel van **Nkuli (Kigarama)**, die hoog in de bergen, dicht tegen het voormalige regenwoud Gishwati aan ligt. Met Fulgence op zijn eigen motor, en Jan op een geleende Yamaha 100, ging het tien kilometer over asfalt, daarna min of meer cross-country. Het laatste pad de heuvel op was echt een belevenis. In de dienst waarin Jan in kinyarwanda moest preken (met Fulgence aan m'n zijde voor als het niet te volgen zou zijn) en vele koortjes hun bijdrage leverden, hebben we erop aangedrongen niet alle koren in extenso de ruimte te geven, omdat we vóór de regen weg moesten kunnen zijn. En zo geschiedde: om half één stonden we buiten, de eerste druppels vielen – de maaltijd voor de gasten hebben we beleefd afgeslagen om op tijd weg te wezen. We konden nog goed afdalen, hadden even regen, maar reden onder de bui uit. Half drie waren we terug in Gisenyi, tien minuten later viel een hoosbui.

Over de coöperatieven van de weduwen volgt nog rapportage per email. Voor degenen die hebben leren lezen en schrijven wordt een dag voorbereid waar zij een getuigschrift zullen krijgen, een bijbel, en een hak.

Motel UBWUZU in Byumba . Het restaurant loopt goed. Logies iets minder. Er is steeds meer concurrentie. Binnenkort verwacht Blandine de tenten vanuit Uganda. Dan kan ze in de achtertuin ook grotere groepen ontvangen. De plannen rond het moerasgebied van Rugezi ontwikkelen zich. Twee leuke brochures over kroonkraanvogels en lepelaars zijn gemaakt door Meg Guillebaud en Bernard Hahirumukiza.

14 – 18 november 2012 organiseren de broeders van **Taizé** een jongerentreffen in Kigali. (www.taize.fr) Stichting IFUNI beoogt een **jongerenreis (8 dnrs, tussen 18 en 30 jaar)** te organiseren van **2 – 18 november**: 6 dagen oecumenisch werkkamp; 6 dagen rondreis in Rwanda; 4 dagen Taizé jongerentreffen; 2 dagen rust. Kosten van de reis: € 2000 p.p., terwijl iedere deelnemer € 1500 sponsorgelden moet verzamelen voor project. Aanmelden vóór 15 februari bij info@stichtingifuni.nl.

Veel zou er nog te vertellen zijn. Op de website kunt u straks meer vinden, ook over andere reizen naar Rwanda. Namens Stichting IFUNI vrede toegewenst, en alle goeds! Jan en Nelleke van Schaardenburgh.