



Beste mensen,

Met de woorden op deze kerstkaart van de PKN wensen wij u voor de komende adventstijd en Kerstdagen "Liefde, Licht en Leven" toe.

Dat is niet niets!

Wij zijn zeer blij dat u dat ook aan kinderen in Rwanda (en in principe overal ter wereld) toewenst. Dat hebben we gemerkt aan de vele giften die we voor de bouw van de kleuterschool in Ndera bij Kigali kregen. U ziet dat ons doel (bijna) bereikt is (z.o.z.).



Door een lening van de diaconie van Haaksbergen waren de Wilde Ganzen bereid om in augustus al de 1^e tranche voor de bouw aan de EPR/ Kanombe over te maken.

Toen kon de bouw beginnen. Maar eerst moest er op 16 augustus een 1^e steen gelegd worden met enig ceremonieel: het is in Rwanda belangrijk om ook de officiële instanties naast de kerk daarvoor uit te nodigen.

De bouwvergunning voor 2 jaar was er al vanaf september 2018, nu dus een formele start. Op de foto's ziet u iets van het verloop van de bouw.

Men hoopt met Kerst al onderdak te zijn en dan in het " speellokaal " te kunnen kerken.

Een nieuwe ontwikkeling is sinds half november, dat afgevaardigden van de Amerikaanse counterpart van de EPR, toen ze in oktober langs kwamen bij dit bouwproject, zagen dat fase II ook mogelijk was. De bouwvergunning loopt tot 8 september 2020.

Daarna zouden alle aanvragen opnieuw gedaan moeten worden. En dat kost in Rwanda heel veel geduld en tijd. Zij waren bereid om de kosten van fase II te dragen.

Men ervoer het als een wonder!! en dat was het!!

De Wilde Ganzen zijn akkoord met het uitstellen van de start van de kleuterschool.

De kleuterschool kan nl. niet open zolang er gebouwd wordt. Dat betekent ook dat er meer tijd is om zich terdege voor te bereiden op de inhoudelijke kant van het verdere proces: bewustwording en betrokkenheid van ouders, statuten etc.

Bij al het goede nieuws zijn er ook wolken aan de lucht. Er valt veel te veel regen terwijl de elektriciteit nog niet is aangelegd en de betreffende dienst onnodig lang op zich laat wachten.

Wat een ergernis dan! Het dak kan nl. nu nog niet ter plekke gelast worden. Dus ook hiervoor is geduld en gebed nodig.





Wij zullen in januari, tijdens ons bezoek van 16 jan. tot 6 febr. , zien hoever ze zijn. Nu doen we het met beschikbare foto's.

Wat betreft de andere, voor ons afgesloten, projecten: die lopen goed.

We zijn zeer benieuwd welke richting de vrouwen van het poppenatelier in Gisenyi op willen, nu ze hun 'pensioengeld' moeten gaan beleggen: wordt het een huis en gaan ze door met sparen of gaan ze verder met ieder een eigen persoonlijk kapitaal? Kunnen de nieuwe lichten opgeleide vrouwen straks verder als de anderen met pensioen gaan?

De meeste vrouwen van het 1^e uur zijn nu 60 jaar en ouder. We zullen het in januari horen.

Ook zullen we mogelijk in het tot gastenverblijf omgetoverde slakkenhuisje (met Pepijn) slapen. We verheugen er ons op in Remera- Ruhondo te zijn.

Op de stilte, de verre geluiden van het meer, de vulkanen, het gezang in de kapel.

Een plek waar je op adem komt.

Het zal anders zijn omdat de leiding gewisseld is en P. Zdzizlaw in Polen verblijft.

Ook kunnen we einde januari de kleuterschool van Gisenyi (sinds 2015) in bedrijf zien. Januari is altijd het begin van het schooljaar. Nu de Compassion Int. haar zwaartepunt naar het platteland verlegt, ontstaan daar mogelijk gaten omdat de jongste lichten het eerst weg vallen. De Compassion Int. zorgt voor arme kinderen (van 3-21 jaar) met name met schoolgeld, leermiddelen en ook opvang in de vakanties. Dat heeft velen verder geholpen. IFUNI geeft voor de kleuterschool in Gisenyi elk jaar 15 kleuterbeurzen, via de diaconie te verdelen. We hopen dat het aantal leerlingen zo voldoende zal zijn voor een goede exploitatie.

Ook een bezoek aan het 'nieuwe' UBWUZU in Byumba en aan de middelbare school, APAPEB, daar staat op het programma. We zijn heel benieuwd.

Met Pepijn zullen we vooral Gisenyi bezoeken, de plekken waar hij als kind opgroeide.

In oktober bestonden we als Stichting 10 jaar.

Dat is verder ongemerkt voorbij gegaan maar in deze nieuwsbrief willen we er toch bij stilstaan wat er allemaal in de loop der jaren is gebeurd. Daarom is er dit keer een 2^e blad bijgevoegd met foto's en herinneringen aan personen die projecten hebben opgestart, die wij ondersteund hebben met uw hulp. Het doet goed om te weten, dat eendracht kracht creëert.

Ook om opnieuw te verwachten. Op het wonder dat soms op je pad komt, als je het ziet.

Voor u allen hele goede dagen rond advent, Kerst en het nieuwe jaar.

namens stichting IFUNI,
Jan en Nelleke van Schaardenburgh.

**“ Het enige belangrijke in het leven
zijn de sporen van liefde,
die wij nalaten, wanneer wij gaan.”**
Albert Schweitzer