



Haaksbergen, juli 2018

Beste mensen,

Terwijl wij een Afrikaanse zomer lijken te hebben in Nederland, blijft ook in Rwanda de regen soms uit – of valt met bakken tegelijk uit de hemel, wat ook niet goed is.

Een jaar geleden kreeg president Kagame een nieuw mandaat bij de verkiezingen. Enkele maanden terug nam de overheid de beslissing dat kerkgemeenschappen geen gebruik meer mogen maken van woonhuizen als kapelruimte. Verschillende redenen werden genoemd en vermoed. O.m. het luidruchtig karakter van sommige groepen, die menen met maximaal volume van geluidsinstallaties de wereld ‘het heil’ te moeten brengen. Dat stoort de omgeving. Ook blijft niet onopgemerkt dat godsdienst voor sommige ‘leiders’ big business is. Men gaat eisen stellen van een gedegen opleiding. Etc.

Ndera/Buhoro.

De goeden moeten onder de kwaden leiden. Ook de ‘kapel’ Ndera/Buhoro van de presbyteriaanse gemeente Kanombe, in het huis in aanbouw bij Violette en Epa, is er door getroffen. Dus geen kerkdienst meer op zondag, geen bijbelkring, geen jeugdgroep die liedjes instudeert, en geen vrouwengroep, die een tontine vormt en onderlinge hulp verleent. Er moet geduld geoefend worden, en betere tijden afgewacht. Intussen reden te meer om te werken aan de bouw van een buurthuis/kleuterschooltje, dat redelijk geluidsdicht is, en waarbij voor de toekomst rekening wordt gehouden met toevoeging van een tweede verdieping. Voor twee lokalen praat je dan al gauw over zo’n € 50.000. Bijna de helft is er nu.

			
Violette en vrouwengroep Ndera	Evangelist gitarist	Jeugdgroep in Ndera/Buhoro	Keniaanse kerk-vrienden op de kavel

Wij zijn blij dat de Protestantse Gemeente van Meppel bereid is gevonden ook de nodige steentjes er aan bij te dragen om met name het kleuteronderwijs te ondersteunen. Ifuni blijft zoeken naar verdere fondsen.

Ubwuzu. (vreugde) (zie rondzendbrief 10, december 2014)

Vier jaar geleden werden zij gearresteerd en gevangen gezet.

Kortgeleden heeft het Hooggerechtshof in Kigali hun onschuld vastgesteld en hen vrijgelaten: de twee medewerkers van de keuken van Ubwuzu. Eindelijk vrij!

Maar wat verdrietig dat het zo lang heeft moeten duren, en zo veel inspanning heeft gekost.

Waka-waka.

In de vorige brief 16 meldden wij dat de leden van 4 vrouwencoöperaties elk een Waka-waka zonnecelzaklamp zouden krijgen. Dat is gebeurd. ‘Bye bye agatadowa,’ noemde de president van de EPR de actie: afscheid van het walmende oliepitlampje in de hut. Z.o.Z.



		
Waka-waka's bij de hand	Kleuters in de zandbak	" La Confiance "

Kleuteronderwijs.

Voor de ontwikkeling van een kind is kleuteronderwijs van groot belang. De kinderen leren van alles, nieuwe vormen, omgaan met pen en papier, samen spelen, samen delen. Ze socialiseren spelenderwijs. Voorlopig is in Rwanda kleuteronderwijs m.n. voorbehouden aan kinderen van ouders die het kunnen betalen. Reden te meer om via de kerk voorbeelden te stellen dat ook kinderen van minder draagkrachtige ouders naar een kleuterschool kunnen gaan. Vandaar de 15 'kleuterbeurzen' via de plaatselijke diakonie in Gisenyi, die Ifuni verstrekt.

Naaiatelier Poup etique "La Confiance".

De vrouwen gaan gestaag door met hun werken aan hun pensioenproject. Er zijn nog steeds wat sleutelhangers met poppetje beschikbaar voor verkoop met het oog op dit doel. Dus als u een aantal voor hen wilt verkopen of weggeven, geeft u dan een seintje aan Nelleke.

Tot slot.

In het najaar gaat Jan weer richting Rwanda voor evaluatie van alle projecten. Deze zomer zullen onze bestuursleden Bert ten Kate en Michel Bihimana ieder afzonderlijk Rwanda aandoen, Bert zal contact met APAPEB zoeken, en Michel met NDERA/Buhoro. Zij zullen de nodige vragen meenemen, om de steun van Ifuni zo effectief mogelijk te laten zijn.

Wij wensen u allen een goede zomer toe, namens het bestuur van Stichting IFUNI.
Vrede en alle goeds!

Nelleke en Jan van Schaardenburgh

