



Nieuwsbrief, 10 december 2014

Beste mensen,

In deze dagen vóór Kerst is het visioen van Jesaja 11 over het Messiaanse vrede-rijk een inspirerend motief. In de ramen van de kapel van Remera Ruhondo zijn de gaven van de Geest van de Messias verbeeld. In 2018 hoopt dit retraitehuis het 50-jarig bestaan te vieren. Ifuni steunt hen bescheiden bij de restauratie van het zeer originele 'slakkenhuisje'.

Onderwijs Gisenyi EPR. In november was Jan in Gisenyi en maakte kennis met de nieuwe predikante Beata. De kleuterschool maakt gestaag vordering. Ifuni blijft voorlopig steunen. In overleg met kerkenraad en diakonie van Paroisse Gacuba is afgesproken dat de plaatselijke diakonie de verantwoordelijkheid op zich neemt om zorg te dragen voor het kiezen van 5 kleuters uit straatarme gezinnen.



Raad



wijsheid



bekwaamheid



godsvrucht



kennis



moed

ramen in de kapel van Remeha Ruhondo

Ziekenbezoek Jan bezocht o.m. ook Rufoko, een oude vriend, die vaak het bed moet houden i.v.m. een onbarmhartige prostaat-ca die hem langzaam sloopt. Met tranen in de ogen vertelde hij dat hij de trouwerij van zijn zoon in augustus in Kigali niet had kunnen bijwonen. Zijn leven lang heeft hij zich ingezet voor de jeugd. In de kerk en daarbuiten stond hij altijd pal voor verdediging van het algemeen belang, wanneer enkelingen zich te buiten wilden gaan door algemene middelen te naasten voor privé-doeleinden. Velen heeft hij pro deo leren zwemmen. De zwemvereniging die hij heeft opgericht in Gisenyi is ter ziele gegaan, toen hij ziek werd. Onbaatzuchtig vrijwilligerswerk is uitzonderlijk in een land waar velen nauwelijks rond kunnen komen en alle zeilen bij moeten zetten om aan het dagelijks brood te komen, en waar anderen het ruimer hebben maar lijden aan de ziekte van gelddorst. Herinneringen werden opgehaald, psalm 131 gelezen, het Onze Vader samen gezongen, en weer afscheid genomen.



Recht. Nederland heeft veel bijgedragen aan de wederopbouw in Rwanda. Met trots wordt gesproken over het optuigen van een juridische structuur. Het juridisch handwerk is geleerd, velen verdienen hun inkomen in dit veld – er wordt wat afgereisd in bilateraal verband. Nu is het wachten op scheiding der machten en verwerkelijking van een rechtstaat.



Gesmoorde Vreugde in Byumba.

Sinds 1 juni 2014 is Motel Ubwuzu (= vreugde) gesloten op bevel van hogerhand en op valse aantijgingen. Het is een lang verhaal, dat het bestek van een rondzendbrief overstijgt. Blandine hoopt dat het recht zal zegevieren. Voorbede en meeleven wordt gevraagd voor haar dochter Marie-Fidèle en de medewerkers van de keuken, die sindsdien vastzitten in een gevangenis, en voor de familie van ober Eric, die voor verhoor afgevoerd 'op de vlucht is doodgeschoten'.



gesloten hek Ubwuzu



mededeling: gesloten



'vreugde'



Marie Fidèle

Eind mei heeft Blandine samen met de plaatselijke bevolking een begin gemaakt met het inrichten van een kampeerplek bij het moeras- en vogelgebied Rugezi. De plaatselijke kapel is uitgebreid met een bescheiden maar werkzame bibliotheekruimte voor uitleen van boeken voor de jeugd.

Ndera, Kigali; de droom van Epa. De vorige keer schreven we al over Epa en Violette, die voortvarend in hun buurtchap kinderen en volwassenen die tot de geringen en kanslozen behoren, een perspectief proberen te bieden door gemeenschapsvorming rond een 'kapel'. Inmiddels puilen ze 's zondags eruit: alleen al zo'n kleine honderd kinderen komen telkens meedoen. Terwijl men eigenlijk niet meer ruimte dan een privé-salon (in aanbouw) tot beschikking heeft. Hoog tijd om spoedig met de bouw van enkele klaslokalen te kunnen beginnen op het terrein dat de **paroisse Kanombe** heeft aangekocht! Nu heeft deze Paroisse juist in de afgelopen jaren een nieuwe kerk gebouwd, waarvoor men nog krom ligt vanwege de afbetaling van de aangegane lening. Het enthousiasme en de morele steun is duidelijk aanwezig, en zodra er infrastructuur aanwezig is, zal de kerk een evangelist beschikbaar stellen. Maar voorlopig is het nu zoeken naar sponsoren voor de bouw van een multifunctioneel gemeenschapscentrum c.q. kleuterschool. (Voor €10.000 wordt een klaslokaal gebouwd.) Ifuni zal om te beginnen €5000 bijdragen aan dit project en bemiddelt verder om sponsoren te vinden.

Vrede en alle goeds toegewenst!

In deze dagen van Kerst, en in het nieuwe jaar 2015.

Wij zijn blij met alle steun die wij van u hebben ervaren en danken u daarvoor hartelijk!

Namens IFUNI,

Jan en Nelleke van Schaardenburgh



Kapel van Remeha Ruhondo



wandversiering



Buffels met koereigers