



Nieuwsbrief 29, advent 2023.

'2000 jaar geleden werd een verhaal geschreven over een God, die ons in het hart wilde raken. Hij kon niet langer aanzien dat in de wereld mensen niet meetelden, en alles wat niet in de pas liep, opzij geduwd werd. Zijn antwoord was een kind.'

J. Zwetsloot

Beste mensen,

Kerst 1978, 45 jaar geleden, onze 1^e kerst in Rwanda.

We waren er getuige van hoe daar ieder op zijn eigen heuvel moest worden ingeschreven!

Het kerstverhaal van bijna 2000 jaar geleden, speelde zich voor onze ogen af, ook daar geen herbergen om al die reizigers, vaak te voet, op te vangen. Maar overal vond men wel een plekje!

De wereld is veranderd ook in Rwanda! Solidariteit kalft af. Angst heerst vaak. Zeker bij een (onder)drukkend politiek klimaat!

Maar laten we onze liefde voor het kind niet verliezen. Het kind van een ander ver weg en dichtbij, maar ook het kind in onszelf. Willen we niet allen in een liefdevolle wereld opgroeien!

Het is wonderlijk dat we na al die andere kleinere projecten in de loop van 15 jaar als stichting vooral bij kleuterscholen zijn uitgekomen. Op kleuterscholen kan gemeenschapsopbouw plaats vinden.

Eerste vriendschappen worden gesloten, oplossingen voor problemen in het klein gevonden; het leidt tot leren samenwerken. Kortom men socialiseert daar.

Nu de Rainbowschool in Ndera staat, wordt het tijd om meer aandacht te geven aan gemeenschapsopbouw. Nog altijd staan veel mensen aan de kant.

Bij Epa's droom destijds over een school in Ndera hoorde empowerment van de gemeenschap er nadrukkelijk bij. Zondagsschool, alfabetisatie, vrouwengroepen, een ouderraad: dat zijn de zaken die blijvend aandacht vragen zodat de school ter plekke steeds meer draagvlak krijgt. Er is een multifunctionele "kerk"zaal in de kleuterschool, zodat de gemeenschap kan groeien.

Wij zijn ons ervan bewust dat voor de kartrekkers in Rwanda van de kleuterschool c.q. gemeenschap in opbouw veel uitdagingen liggen: bijv. hoe financieer je het salaris van je personeel als er geen staatssubsidie is (alleen schoolmelk 2x per week), en je toch kinderen uit onvermogen gezinnen kansen wilt geven?

Daarom hebben we aan de E.P.R. / Kanombe/ Kigali/Rwanda gevraagd ook in menskracht te investeren als kerk om ter plekke te werken aan gemeenschapsopbouw.





De verdere toekomst van Stichting IFUNI blijft nog even open.

Er is momenteel gelukkig voldoende geld in kas om de komende twee jaar de kleuterscholen met een aantal kleuterbeurzen te ondersteunen.

Uw voorbede vragen we voor de kerk in Rwanda met al die uitdagingen.

We kunnen als stichting ervoor kiezen om in afgeslankte vorm door te gaan en bv 1 x per jaar een nieuwsbrief te schrijven, het nodige op de website te zetten en ons vooral te richten op kleuterbeurzen. Ondersteuning van kansarme kinderen!

Tot slot: “**geloof – hoop – liefde**” zijn de woorden die we willen delen.

We zongen er op de wijs van het “Hallelujah” van Leonard Cohen in de kerk een nieuw lied over.

Laten we als volk Gods onderweg op weg gaan als de wijzen uit het Oosten, om het Kind te vinden. Ook in de huidige wereld van oorlogen en chaos, zoekend naar nieuwe structuren en rituelen.

Namens Stichting IFUNI wensen we u een goede advent en gezegende kerstdagen.

Jan en Nelleke
van Schaardenburgh – Luijendijk

Geloof

Gedragen door een oud verhaal
de beelden van ons allemaal
Geloof, Zijn stem en soms ook het gemis
je zoekt het waar Zijn geest jou voedt,
jouw hart en denken leven doet
Geloof zo broos en sterk; Halleluja
Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja

Hoop

Van brekend glas en vallend steen,
geraakt door roepen om ons heen
De mens hij kijkt omhoog en stelt *de vraag*
De vraag waar soms het antwoord wacht,
soms tastend zoekend in de nacht
maar weet dat antwoord Hoop; Halleluja
Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja.

Liefde

Geen woord dat zoveel talen kent,
gestaag de kracht waarmee het zendt.
Geschenk van wie het ons heeft voorgeleefd
Het raakt ons en wie liefde geeft,
ontmoet de boodschap die het heeft
Het wonder voor een ieder; Halleluja
Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja.



Birasa: ‘chaos, creatie en nieuwe structuren’

Tekst: Wim Slingerland
Mel. : Leonard Cohen