



Haaksbergen 15 oktober 2021

Nieuwsbrief 25

Beste mensen,

Ditmaal een vroege nieuwsbrief en helemaal gewijd aan de "Regenboog kleuterschool" in Ndera.

De vlag kan uit want 18 november gaat de school open en begint met 1 klas.

Dit allemaal dankzij uw hulp en natuurlijk vooral gerealiseerd door al die werkers o.a. predikant, aannemer en architect en vrijwilligers in de E.P.R. van parochie Kanombe en Ndera, die zich daarvoor hebben ingezet!

Achterop deze brief wat plaatjes van de ontwikkeling van dit project. Maar eerst vertellen we u de parabel van de hond en de olifant, doorgestuurd door onze vriendin Violette Nyirarukundo, een van de grote inspirators van dit project.



Parabel over een olifant en een hond:

Een hond en een olifant werden beiden tegelijk drachtig.

3 maanden later beviel de hond van 6 puppies. 6 maanden later was de hond opnieuw drachtig en na 3 maanden kreeg ze weer 6 puppies. Dit herhaalde zich.

Na 18 maanden kwam de hond bij de olifant en vroeg: "weet je wel zeker dat je drachtig bent?"

We werden zwanger op dezelfde datum, maar ik heb al 3 keer een nest gehad van 6 puppies en de eersten zijn nu al groot..... En jij, jij bent nog steeds in verwachting, wat is er aan de hand?"

De olifant antwoordde: "er is iets dat je moet begrijpen: ik draag niet een puppy maar een olifant. Ik geef slechts aan 1 olifant, en dat pas na 2 jaar, het leven.

Wanneer mijn jong de aarde raakt, dan voelt de aarde dat.

Wanneer mijn jong de weg oversteekt stoppen mensen en wachten in verwondering.

Wat ik draag trekt aandacht. Dus ik draag iets machtigs en groots."

"Wees niet jaloers op andermans resultaten. Als het succes er nog niet is, wanhoop niet!

Zeg tegen jezelf mijn tijd zal komen en dan...

als het echt gebeurt : zullen de mensen verwonderd zijn".

Voor ons gevoel geeft deze parabel het verschil in verwachting goed weer dat velen hebben, als je een kleuterschool project begint in een ontwikkelingsland.

Het vraagt geduld en uithoudingsvermogen omdat daar een en ander minder vanzelfsprekend is.

Aan de totstandkoming van dit project (2015- 2021) hebben velen bijgedragen : Prive-personen, kerken, organisaties (o.a. de Wilde Ganzen), we zijn hen allen zeer dankbaar dat we zover hebben kunnen komen.

In het voorjaar van 2022 zullen Jan en Bert hopelijk Rwanda bezoeken om te kijken hoe het gaat met de scholen.

Dan zullen we ook de volgende nieuwsbrief sturen.

Voor nu een goede advent en goede kerstdagen: "houdt de hoop brandende" en denk a.u.b. aan al die kinderen in deze wereld (ook in Nederland!), die nauwelijks een stabiele toekomst hebben.

Jan en Nelleke van Schaardenburgh, namens Stichting IFUNI

PS. Ook de Hope Nursery School In Byumba heeft dankzij een grote sponsor nu een eigen gebouw!





De droom van Epa: de Regenboog kleuterschool gaat 18 november starten

in Buhoro, Ndera, paroisie EPR Kanombe, Kigali, Rwanda.



2015: de eerste plannen worden gesmeed door Epa en Violette samen met P. Julius en Jan voor een kleuterschool in Ndera (fase 1 en 2). Hopelijk volgt dan later nog een lagere school (fase 3). Ze startten met kapeldiensten in een leegstaand huis. Men collecteert voor dit doel tijdens kapeldiensten: het geld gaat in het potje de "stok van Mozes" (Mozes sloeg met een stok, water uit een rots, een wonder) Het geld uit dit potje betekende: de start voor de kleuterschool.



Stichting IFUNI helpt mee o.a. met de overgebleven gelden van de kleuterschool in Gisenyi (8000 euro). Met dit geld kan na toestemming van Impulsis een terrein aangekocht worden. Ook krijgen ze in Ndera startkapitaal voor de ontwikkeling van dit project. Totaal 10.000 euro

2016: in kas 13.600 euro voor dit doel. Het aanvraagproces voor vergunningen verloopt naar verwachting traag. IFUNI werkt door aan andere projecten.



2018: Kleine kapellen in huizen moeten van overheidswege sluiten vanwege wildgroei en geluidsoverlast. Ook die van Ndera, de vrouwengroep en kindergroep mogen nog wel.

Dan geeft de kerk van Meppel aan dat ze St. IFUNI helpen, dat geeft ruimte! September 2018 komt de bouwvergunning af en in december wordt het als project door de Wilde ganzen geaccepteerd (project 2018.0315). Einde jaar 20.600 euro in kas.

2019: via Wilde Ganzen dragen wij 44.000 euro (66/33) bij voor fase 1 van het kleuterschool project.



In augustus wordt de 1^e steen gelegd.

P. Angelique is dan de kartrekker.

De lening voor dit doel die we bij de diaconie van de kerk van Haaksbergen sloten, is aan het einde van het jaar gelukkig afgelost. Einde dat jaar stelt een Amerikaanse kerk zich garant voor fase 2 (nog eens 2 lokalen en een kantoor). Dat betekent wel uitstel van de opening.

2020: bezoek van Nelleke en Jan aan Ndera:

Het ziet er goed uit! En 1 maart 2020 geeft de kerk van Neede ook aan ons te willen helpen bij de kleuterschool.

Maar dan komt Corona en een grote lock down in Rwanda!

Via Noodhulp van de Wilde Ganzen komt er noodhulp (50/50). Wij steunden dit project met 2200 euro (project 2020.0301).

Ook komt de fundraising van de Amerikaanse kerk door Corona stil te liggen en dreigt fase 2 een bouwput te blijven. Een keuken wordt verplicht voor kleuterscholen. In kas nog 14.700 euro.

Als tussenoplossing komt er een nieuw project: fase 2 a.

een overkapping (over fase 2) en een keuken kunnen gerealiseerd worden mede dankzij steun van de Wilde Ganzen (project 2021-0064).

Kosten voor IFUNI: 22.000 euro.(66/33). Opnieuw moeten we lenen!

Dan nogmaals een Lockdown door Corona en

En....**dan nu het bericht dat de Rainbow Nursery School 18 november gaat starten met een 1^e klas. De droom van Epa (76 jaar en ernstig ziek) is uitgekomen:**

kinderen kunnen naar school en worden niet aan hun lot overgelaten op de heuvels en landweggetjes van Ndera. We zijn dankbaar dat het gelukt is! Mede dankzij de hulp van de velen in Rwanda en Nederland!! Nu nog de komende jaren wat meehelpen om de school te laten draaien. Helpt u me met de kleuterbeurzen? Deze zijn voor kinderen van erg arme ouders. Circa 60 euro per jaar!

