



Haaksbergen, Pinksteren, mei 2020,

Nieuwsbrief 21

Beste mensen,

Na de uitgebreide nieuwsbrief van maart na onze reis in januari/ februari zijn er geen grote ontwikkelingen/ resultaten vanuit Rwanda te melden.

Ook daar stond het leven stil door een lockdown.

Er zijn gelukkig niet zo veel Covid-19 slachtoffers als in Nederland.

Ook daar strenge voorzorgsmaatregelen, er wordt veel informatie over hygiëne etc. via TV en radio gegeven. Maar de mensen wonen dicht op elkaar en niet ieder heeft goede mondkapjes buiten.

Er kan nog steeds niet gebouwd worden maar mensen mogen wel hun land bewerken.

Alle scholen zijn tot september gesloten.

Epa en Violette hopen dat de kleuterschool dan klaar is en open kan.

Violette vreesde echter dat in Rwanda het aantal doden door honger wel vele malen groter kon worden dan die direct door het virus.

Dat geldt vooral voor dagloners bv bij de bouw van de school.

Er zijn geen subsidies van staatswege.

Ook zijn er al online kerkdiensten, maar daar heb je alleen wat aan als je toegang tot internet hebt. Dat is niet weggelegd voor deze kinderen!



De Wilde Ganzen deden een prachtig aanbod rond lopende projecten (zoals de bouw van de kleuterschool in Ndera) corona-gerelateerde steun te geven en met 100% subsidie te helpen bv met voedselhulp.

Daar is de parochie Kanombe waar Ndera onder valt op ingegaan. Inmiddels is het project geaccepteerd. De actie loopt tot september. Wij stellen hiervoor ook 2000 euro uit onze reserves beschikbaar.



Duidelijk is ook dat als de school open gaat, er een keuken moet zijn om maaltijden te bereiden voor de kleuters. Die was nog niet voorzien. Gelukkig is daar naar verwachting voldoende reserve voor. Begin dit jaar kregen we nl. een verrassende bijdrage vanuit PG Meppel, die 2 jaar lang dit project ondersteund heeft. De ZWO groep van Neede neemt het stokje over. (z.o.z.) o.m. met hun kaartenactie.

We sluiten met een hartelijke groet en wensen u goede Pinksterdagen toe en een mooie zomer.

Allen die hier te maken hebben met gevolgen van Corona in leven, werk of baanverlies, eenzaamheid door de geringe mogelijkheid van nabijheid of anderszins, wensen we veel sterkte toe.

Dat doen we met de woorden van Bonhoeffer. We vonden deze in de "Op weg naar Pinksteren" brieven van Oikoumeneachterhoek:

Sterkte

*Niet alleen de zwakken hebben de sterken nodig,
maar de sterken kunnen ook niet
zonder de zwakken.*

*De uitschakeling van de zwakken
is de dood voor de gemeenschap.*

Jan en Nelleke van Schaardenburgh- Lujendijk



Kleuters bij de kapel,



HOPE: nurseryschool in Byumba, Rwanda

In Byumba, Rwanda is al sinds 2014 een kleine kleuterschool met nu 130 kinderen in 3 klassen. Zij begonnen in een gehuurde kapel en zitten daar nog steeds in. Die kapel wordt te klein en is door de open ruimte ongeschikt voor 3 klassen tegelijk.

Het kleuterschooltje is een initiatief van Louise Uwimana, een onderwijzeres i.s.m. de plaatselijke arme bevolking. Voor hen was een schoolgeld van 35.000 Fr. Rw per trimester = circa 35 euro onbetaalbaar. Samen is afgesproken dat 3 euro per maand wel haalbaar is. En... wat mooi is, Men wordt niet van school gestuurd als dit eens niet mogelijk is.

Ieder kind krijgt een maaltijd in de vorm van porridge. De school heeft 2 koeien voor de melk, van Duitse vrienden van Rwanda, gekregen en ook wat educatief spel materiaal.

Het doel van de school is opvang van kleuters om ze te helpen te socialiseren en al wat voorschoolse kennis bij te brengen zodat er op de lagere school geen onnodige uitval is. Ouders kunnen werken als de kleuters opgevangen worden (armoedebestrijding) Ook kunnen daar andere activiteiten georganiseerd worden, bv alfabetisatie.

In 2013 werd de man van Louise overgeplaatst naar Kigali om t.z.t. president van de kerk te worden (E.P.R). Zij verhuisden en Louise kon geen regulier werk meer vinden. Zij gaat nu een paar dagen per week naar Byumba om te helpen (1 uur met de bus). Er zijn nu 130 kinderen, 3 onderwijshulpjes en 2 mama's die op vrijwillige basis komen koken en helpen bij schoonmaken.

Er is inmiddels een terreintje aangekocht om een kleuterschool te realiseren. Ouders hebben stenen, zand en bomen meegebracht voor de bouw.

Er is in die 6 jaar al heel wat in natura en via vrijwilligerswerk tot stand gebracht. Nu heeft men nog circa 20.000 euro nodig voor de bouw van een eenvoudige goede kleuterschool met 3 lokalen, een keuken, magazijn en toiletten.

Stichting IFUNI zou dit project graag ondersteunen vooral omdat het voortkomt uit de basis en als school al meer dan 5 jaar draait.

Het is fijn dat de PKN- kerk van Neede de komende jaren ook wil helpen. Bij de ZWO- commissie van deze kerk zijn er prachtige kaarten uit Rwanda en zelfgemaakte (3D) zwo@pkn-neede.nl, voor dit doel te koop!