

## UBWUZU



dansgroep Urumenesha



Blandine Kamuyumbu

## Stichting IFUNI



*"Ifuni ibagara ubucuti  
n'akareng"*

*"vriendschap vraagt voetenwerk"*

*(lett.: "het schoffeltje waarmee je het  
onkruid uit je vriendschap houdt,  
is de voet.")*

**De stichting beoogt in Rwanda kleinschalige ontwikkelingsprojecten te ondersteunen die bijdragen aan het verminderen van armoede en die onderlinge samenwerking bevorderen.**

Enkele van "onze" projecten:

- . **Gisenyi:** hulp bij de bouw van een kleuterschool
- . **Kigarama:** geitenproject voor weduwen; alfabetisatie van 'oude' jongeren; fietsenplan
- . **Byumba:** werkgelegenheidsproject voor pro poor tourism: UBWUZU (vreugde) met daarbij een opzet voor sociaal-cultureel werk (artisanat, dansgroep, internetcafé, toneelgroep e.a.)

**Contactgegevens: Stichting IFUNI** (anbi erkend)  
p.a. Verdijkstraat. 38, 7482TM Haaksbergen  
bankreknr. **154 174 238** (Rabobank Haaksbergen)  
www.stichtingifuni.nl email: info@stichtingifuni.nl



Remera Ruhondo

## Kigarama

Kerkje in het dal



weduwen



overdracht jonge geitjes



↖  
←  
vrachtvervoer:  
op het hoofd  
en  
met de fiets

## Gisenyi / Gacuba, bouw kleuterschool



Ds. Joseph, sr. Aloysie, Fulgence



februari 2010

Tijd voor een twaalfuurtje



Kinderen van de Compassion, nu  
nog op de keien, in zon of regen



december 2009



---

**Nieuwsbrief 1, september 2010**

Haaksbergen, 30 augustus 2010

Beste mensen,

Julie hebben al lang niets meer van onze vorig jaar opgerichte Stichting IFUNI gehoord. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd maar het vraagt de nodige tijd om alles goed op poten te zetten. P.R. , boekhouding en de communicatie met Rwanda. Gelukkig hebben we een prima bestuur dat ons goed coacht en maakt dat we wijzer worden en doorzetten. Ook zijn er vrienden die ons werk financieel ondersteunen en weer bij anderen onder de aandacht brengen. Dat is voor ons een enorme stimulans om door te gaan.

In **Gisenyi** lopen naai- en kaarten atelier goed evenals de zwemclub. Daarom konden we een nieuw project oppakken en wel de **ondersteuning van de bouw van een multifunctionele kleuterschool** op het terrein van de P.C.R. (Presbyterian Church in Rwanda). Dit schooltje zal niet alleen gebruikt worden als kleuterschool ( privé basis met een oudercomité zelf financierend) , maar moet vooral ook dienen als buitenschoolse opvang ( + vakantie) voor de 276 kinderen die in het programma van de Compassion International ( een christelijke organisatie van Amerikaanse origine die zoals Plan Nederland werkt) van de kerk zitten. Ook zal er zondagsschool gehouden worden. De lokale gemeenschap zelf bracht al € 5000,- bij elkaar maar er is zeker nog € 15.000,- nodig voor deze bouw. Wij willen als stichting ook € 2000,- bij elkaar brengen en verder andere stichtingen benaderen. **Wie helpt** of weet een goed fonds?

In **Kigarama** zijn al een aantal geiten bevallen en worden de kleintjes doorgegeven. Een nieuwe bok is nodig om inteelt te voorkomen. Verder zijn er 4 alfabetisatiegroepen gestart. Het kantoor van de parodie en voor de coöperaties is gelukkig bijna klaar. Nu er een goede weg komt naar Kigarama staat een **fietsen project** op stapel. Zo kan straks op de fiets geld verdiend worden met vervoer van mensen en goederen.

In **Rubengera** is het Ndinda project afgebouwd omdat de diaconessen gemeenschap "Abaja ba Kristo" het ouderenwerk dat ze al deden verder uit zijn gaan breiden met steun van Zorggroep Rijnmond. Estheri die de maaltijden organiseerde wordt als compensatie voor het verlies aan werk geholpen bij het schoolgeld van haar dochter. We hielpen bij de restauratie van het voormalige woonhuis van Pasteur Nzabahimana tot Centre de passage.

Veel energie is er gaan zitten in UBWUZU: in **Byumba**. Omdat een geschikt huis voor sociaal culturele activiteiten naast het motel ( 6 kamers en restaurantfunctie) leeg staat en mogelijk te koop wordt aangeboden hebben we daarvoor een **project UBWUZU 2** geformuleerd. Daar kunnen sociaal culturele activiteiten , zoals internet, dansgroepen, artisanat, bibliotheek, cinema, historische kring etc. onderdak vinden. Dit **sociaal-culturele werk** moet self- supporting worden en inkomen genereren voor de deelnemers. De opstart kost echter het nodige. De Lions in Haaksbergen helpen ons met dit project. Een deel van de opbrengst van het Scholtenhagen/ Shanty Festival zal hiervoor beschikbaar zijn. Meer ideeën voor fundraising zijn welkom.

Verder zijn we in gesprek met scholengemeenschap het Assink voor computers en monitors voor een school in Ruyumba. Ook blijft de restauratie van het historische slakkenhuisje van wijlen Père Claessens in Remera Ruhondo op het lijstje staan.

Jan gaat hopelijk begin november weer naar Rwanda nu met als neven doel naast projectbezoek een **reis voor te bereiden**. Hij wil dan in **februari 2011** met een groep van max. 8 mensen op stap. Wie belangstelling heeft, laat het ons weten. De kosten zullen circa € 2500,- bedragen. In Nederland zal die reis met de groep goed voorbereid worden.

Voor het andere nieuws en foto's raden we u aan onze website te bezoeken: [www.stichtingifuni.nl](http://www.stichtingifuni.nl) . Er wordt nog steeds aan gewerkt. We zijn nog niet helemaal tevreden. Ook kennis hierover moet veroverd worden. Verder zoeken we een penningmeester of iemand die kan helpen bij de (financiële) administratie.

Voor nu een hartelijke groet en Amahoro, Vrede en alle goeds.

Namens Stichting IFUNI,

Jan en Nelleke van Schaardenburgh- Lujendijk.