

In Rwanda is er van staatswege nog geen gesubsidieerd kleuteronderwijs.

De staat heeft zijn handen al vol met het basisonderwijs voor kinderen van 7 tot 15 jaar. Klassen van 50 kinderen zijn gewoon.

Al het kleuteronderwijs is privaat en duur. Het geeft een voorsprong van een jaar als je op de kleuterschool hebt gezeten!

In 2012 is Stichting Ifuni al betrokken geweest bij het bouwen en starten van een kleuterschool in Gisenyi. Deze hulp wordt nu langzaam afgebouwd. Via de plaatselijke diaconie van de E.P.R. worden nog een aantal kleuterbeurzen (60 euro per jaar) toegekend t.b.v. de armsten. Verder functioneert deze kleuterschool momenteel op eigen kracht.



Zou het niet mooi zijn als we dat in Ndera ook kunnen bereiken? U kunt daarbij helpen.

Een Rwandees spreekwoord zegt:



“ Waar mensen samenwerken kunnen zij een olifant op handen dragen”.

Wordt “de droom van Epa” waar ... ?



..kijk hier moet de school komen...

Dat kan door uw bijdrage!!

Dit jaar worden al uw bijdragen voor dit project door de Wilde Ganzen verdubbeld. Bovendien is uw gift aftrekbaar .
(Zoveel rendement op uw geld vindt u nergens **)

Een andere optie is een periodieke gift van bijv. 60 euro gedurende 5 jaar. In dat geval is het geld in 2019 bestemd voor de **bouw van de school** (dat wordt 120 euro door de subsidie van de Wilde Ganzen). Daarna is het goed voor een “**kleuterbeurs**”. Het geeft de kleuterschool een solide basis om te starten en de kleintjes daarna kans op kleuteronderwijs.

U kunt ook zelf actie voeren, door anderen op deze actie attent te maken. En bedenk wel elke donatie is als gift aftrekbaar voor de belasting!



**Spelen en leren,
socialiseren,
arm en rijk
tegelijk.**

Een kleuterschool in Ndera?

**Stichting Ifuni en de
Wilde Ganzen willen
daarbij helpen.**

**WILDE
GANZEN**
KLEIN PROJECT GROOT VERSCHIL



Op de heuvel Ndera een buitenwijk van Kigali lopen kleuters doelloos en verloren rond. De ouders, veelal dagloners of met een klein handeltje, zijn op zoek naar werk, vaak ver weg in de stad. Elke ouder wil dat zijn kind veilig is en zich kan ontwikkelen. Daarom zijn kleuterscholen ook voor de armen zeer gewenst.

Vrienden van ons: Epa en Violette zijn in 2014 naar Ndera verhuisd en dromen er van dat die kleuters opgevangen worden en naar school kunnen gaan.

Stichting Ifuni wil daarom helpen bij de bouw van een 2 klassige kleuterschool en later ook met kleuterbeurzen voor heel arme kinderen.



Vanaf sept. 2018 is de bouwvergunning er. Ook de Wilde Ganzen doen mee.

De bouw kan beginnen!

De totale kosten van dit project zijn 66.000 euro. Omdat we als stichting al 24.000 euro voor dit project bij elkaar hebben, **wordt elke bijdrage van u vanaf nu voor ons verdubbeld door de Wilde Ganzen !**

Ook weet u zeker dat er geen geld aan de strijkstok blijft hangen

Uw bijdrage kunt u storten op:

NL67RABO0154 1742 38 t.n.v. Stichting Ifuni, Haaksbergen, of op

NL53 INGB 00 000 40 000 t.n.v. de Wilde Ganzen, Hilversum o.v.v. Kindergarten Ndera projectnummer 2018.0315.

Laat deze kinderen niet aan de kant staan!

Helpt u mee?



Over **Stichting Ifuni**

In 2003 keerden Jan en Nelleke van Schaardenburgh terug naar Rwanda om oude vrienden op te zoeken. Eerst om te condoleren, want bijna iedereen had doden te betreuren vanwege oorlog en genocide. Later om te helpen bij initiatieven van Rwandezen om perspectief te krijgen. Daaruit ontstond in 2009 “ Stichting Ifuni” . De Stichting ondersteunt kleinschalige projecten van Rwandezen met als doel: armoedebestrijding, scholing en bevorderen van toerisme.

Het hakje in het logo staat voor samenwerking tussen Nederland en Rwanda. “ Je moet elkaar regelmatig opzoeken om vriendschap / solidariteit in stand te houden”.

Zie: www.stichtingifuni.nl.

Over **Stichting de Wilde ganzen**



Zij helpen mee kleinschalige projecten vanuit het particulier initiatief, mogelijk te maken door hun kennis en door subsidie (50%) van de totale kosten. Zij staan garant voor een gedegen opzet van het project. Ook stelt men als voorwaarde dat het project op tijd wordt afgerond.

Zie: www.wildeganzen.nl.

Wij zijn erg blij met hun medewerking!