



Nieuwsmail

Haaksbergen, 13 maart 2020,



Beste mensen,

We zijn terug uit Rwanda en hadden een heel goede reis van 16 jan. tot 6 februari.

Een reis met een gouden randje omdat onze zoon Pepijn (44) 8 dagen mee was. Hij zag zijn vroege jeugd voorbij trekken en realiseerde zich dat hij zo oud was, als zijn eigen zoon nu (10), toen wij uit Rwanda vertrokken. Veel was nog hetzelfde, bv alle voetgangers langs de weg, de kleine winkeltjes etc. maar ook weer niet als je keek naar de hoogbouw en de vele asfaltwegen met SUV's in de centra van de steden.

Pepijn begreep nu ook waarom Rwanda ons zo na aan het hart ligt na de ontmoeting met heel veel mensen ter plaatse..

Epa en Violette maken het goed in Ndera.



### Hoe gaat het met het kleuterschoolproject?

Vanaf september is er gebouwd aan fase 1 (2 klassen, een speel-ruimte en toiletten), het deel waarvoor wij geld inzamelden en de Wilde Ganzen bijdragen. Eind oktober was men op dakhoopte maar toen kwam er een kink in de kabel. Het energiebedrijf kon niet vlot een electriciteit-aansluiting leveren. Dat kwam pas begin december rond. En... het regende heel veel. Pas toen kon het lassen beginnen.

Met kerst was men onderdak. Binnen werden ramen en deuren gelast. Door de vele regen traineerde ook de bouw van de fosse septique voor de toiletten. Toen wij er 18 januari kwamen waren er net enkele droge dagen geweest maar er gingen nog vele dagen met regen voorbij voordat het beton echt droog was.

In november kwam het verheugende bericht dat een Amerikaanse kerkgemeenschap fase 2 mogelijk wilde maken. Daar is men nu ook aan begonnen zodat de afwerking straks van het grotere gebouw (van 3 klassen, een kantoor en nog een speelruimte) tegelijkertijd kan gebeuren. Het is zo groot dat er t.z.t. nog 8 klassen voor een lagere school bovenop kunnen vanwege de sterke fundering. Maar dat is verre toekomst muziek!

Men hoopt als kleuterschool in augustus open te gaan.



Wat de financiën betreft: eind vorig jaar was het bedrag dat wij nodig hadden voor fase 1 binnen. Dat is een rustig idee. Er zijn nl. nog enkele wensen voor een eenvoudige kleine keuken voor de bereiding van dagelijkse maaltijden voor de kleuters (een voedzame pap) en een overkapping naar de toiletten. De speellokalen en de tuin zijn straks ook geschikt voor recepties. Belangrijk richting autofinanciering, Een van de speellokalen zal zondags ook gebruikt gaan worden voor kerkdiensten. Verder natuurlijk voor de vrouwengroepen en alfabetisatie.

Verder moet men nu verder gaan denken over de inhoudelijke kant van de school (onderwijsmethode, opleiding personeel, lesgeld en hoe te organiseren dat ook de armen toegang hebben).

Bij de president van de kerk, Pascal Bataringaye, hebben we er op aangedrongen dat er een soort overkoepelend overleg komt ook voor kleuterscholen. Dat is een prachtig middel om kennis en ervaringen uit te wisselen.

**Remera- Rukoma:** Het slakkenhuisje is erg mooi geworden!

Het is nu een hermitage waarin plaats voor een kleine groep.

Het was zeer bewolkt, dus er was geen vulkaan te zien!





**Op het poppenatelier** zijn we zeer gastvrij met Pepijn onthaald. Er stond voor iedereen ( 11 leden van de cooperatie, 8 stageaires, 3 vaste dagloonsters en nog een paar vrouwen) een zelf gekookt buffet klaar.

De 11 kernleden hebben rond het pensioenproject besloten geen huis te bouwen, dat werd toch te gecompliceerd. Ze hebben het geld ( ieder 2,8 miljoen RWF (= circa 2800 euro) verdeeld om ieder op haar eigen wijs te kunnen investeren voor de toekomst. Een wijs besluit vinden wij. Ook willen de vrouwen zo lang mogelijk doorwerken terwijl de stageiares zich langzaam kunnen inkopen.

In het voor Nelleke nieuwe **UBWUZU** werden we zeer gastvrij door Blandine ontvangen. s' Avonds met bekenden ( 7 totaal) uit Byumba gedineerd. Zo konden verhalen gedeeld. Van het vorig jaar ontvangen geld heeft men 2 grote cysternes gekocht zodat de watervoorziening goed geregeld is. Elysee die al eerder zijn middelbare school met de hulp van IFUNI heeft gedaan, heeft een beurs gekregen van IFUNI om economie te gaan doen aan de universiteit van Byumba. Michel Bugingo, ook al 80 jaar, vond het erg leuk Pepijn, een collega, te ontmoeten.

Verder bezochten we in Kigali nog **Idefons en Immaculae**. Zij werkten net als Estheri in de 80-er jaren bij ons, in huis en tuin. Zij zijn nu bijna 60 jaar. Immaculae had een klein naaiatelier met 3 machines. Ook hield ze 6 varkens. Ze hadden een prachtig stuk grond gepacht voor de verbouw van groente en aardappelen. Ze redden zich goed. **Noella** ( dochter van Fulgence) heeft ons met haar man, ( Celestin) en baby ( Ikuzo) laten kennismaken. Het is steeds verbluffend hoe men klein begint en al sparendwijs een huis afmaakt. Hoe men in mogelijkheden denkt en de tering naar de nering zet. Dan kan het langer duren maar het komt er wel.

Thuisgekomen kregen we een what's app van de "**Hope nurseryschool**" in Byumba. Ze vroegen voor een sinds 5 jaar bestaand kleuterschooltje met 130 kinderen, bemiddeling voor de bouw van een echte school naar een groot fonds. We hopen voor hen dat het lukt omdat het echt een grassrootschooltje is van en voor de armen. Ze zitten nog steeds in 1 kerkzaal met 3 groepen. Louise Uwimana, een onderwijzeres, stelt haar kennis als vrijwilliger beschikbaar.

Inmiddels is er een projectbeschrijving klaar en is ook voor hen de eerste aanvraag de deur uit.

Zondag waren we in de PG gemeente van Neede te gast: zij willen zich ook gaan inzetten voor kleuteronderwijs in Rwanda. Heel fijn! Blij zijn we ook met al die andere bijdragen en collectes die we ook dit jaar al weer gekregen hebben. We willen jullie daar allemaal hartelijk voor bedanken.

We kwamen weer onder de indruk uit Rwanda terug van de veerkracht die mensen hebben!  
Een hartelijke groet, Jan en Nelleke

N.B. Nieuwsgierig naar de jaarrekening 2019: kijk dan op de website [www.stichtingifuni.nl](http://www.stichtingifuni.nl).

