



Beste mensen,

In deze dagen van Advent een hartelijke groet uit Haaksbergen.

Jan was in november twee weken in Rwanda, met een oude studievriend: Sipke Huismans.

Enkele indrukken:



### Poupéetique “la Confiance” en het pensioenproject,

14.11.’16. ...“Nee hoor, we gaan ons niet ophangen aan een bank – liever hard werken en blijven doorsparen!” Aldus Rehema (mama Shadadi), wier man in Dubai werkt en slechts één maand per jaar thuis komt.... Er wordt levendig gediscussieerd over het hoe en wat m.b.t. het kopen van een huis t.z.t. De vragen rond het mogelijk beheer ervan t.b.v. een pensioentoeelage voor de leden van de coöperative “La Confiance” geeft ieder te denken. Het laatste woord is er nog niet over gesproken. En met elkaar gaan ze ervoor.

Intussen zullen in de komende drie jaar 12 jonge meiden de kans krijgen het naai-vak te leren, dankzij een meester-gezel-project dat door subsidie van St. De Houtmaat mogelijk is.

In overleg met de p. Jozef, président van Presbytery Gisenyi-EPR, zal geworven worden.



### Ndera.

20.11.’16. De tafel der armen. In een dienst waarin Jan gevraagd is te preken (over Ps 1, en Maarten Luther) en Violette de liturgie leidt, en vertaalt, en pasteur Denys de dienst van de tafel leidt, heeft Sipke een lief meisje op schoot gekregen. Sipke en Jan zingen, na toelichting van de inhoud, tweestemmig “Licht dat ons aanstoot in de morgen”.

De plannen voor de kleuterschool/gemeenschapsruimte krijgen steeds meer beslag.



### Remera Ruhondo.

Het slakkenhuisje wordt een hermitage.

Dit originele bouwwerkje van père Claessens uit 1968 nadert steeds meer de voltooiing van de restauratie.

In februari 2018 bestaat het retraitsentrum 50 jaar.





### Ubwuzu “vreugde”.

Verheug U ten allen tijde, schrijft Paulus in de Filippenzenbrief. Dat is een kunst en kunde in tijden van tegenslag en tegenwerking, waar Tutu en de Dalai Lama over mee kunnen spreken (‘the Book of Joy’, 2016). In Byumba gaan Blandine, (en Marie-Fidèle (die het Engels onder de knie wil krijgen)) rustig door nu zij toestemming heeft gekregen te heropenen. Makkelijk is het niet, maar de klanten in het restaurant nemen toe, en overnachtingen idem. Hier ziet u Blandine met haar man dr. Bugingo Michel.



### Rugezi-moeras.

Het moeras groeit dicht, als je niet oppast. De omwonenden hakken daarom toegangskanaaltjes uit om bezoekers, die de fraaie vogels willen gadeslaan, te kunnen vervoeren in bootjes. Een kroonkraanvogel heeft geen moeite met het oversteken van een watergang.



Hoe anders is het voor de kleinen in de samenleving, die ook graag hun kinderen zouden willen laten studeren – maar de middelen ervoor ontberen.

Een kleuterschool voor je peuters is al te hoog gegrepen voor hen. En een privé-school als APAPEB ligt buiten bereik als je geen redelijk geldinkomen hebt. Ook hoog opgeleiden ervaren het moeras van werkeloosheid of bij een karig betaalde baan overvraagd worden.

### Emmanuel....

Je kunt ze bijna niet tellen, zoveel mensen als er in Rwanda deze naam dragen. ‘*Izina ni ryo muntu*’: de naam stempelt de mens. Een mooie naam. God-met-ons. In het gelaat van de naaste ontmoeten wij de Verborgene. Met Advent zingen we geregeld hierover.

EAR Bishop Emmanuel  
Ngendahayo



### Bestuur.

Peter IJzerman is teruggetreden uit het bestuur. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn waardevolle bijdragen aan het verbeteren van onze werkwijze. In zijn plaats is Bert ten Kate aangetreden (IT-docent aan het ROC-Hengelo). Welkom Bert!

**Tot slot:** Veel is niet genoemd in deze brief. Heeft u vragen, neem gerust contact op, en/of kijk op onze website [www.stichtingifuni.nl](http://www.stichtingifuni.nl).

***Amahoro, Noheli Nziza, n’Umwaka Mushya Muhire w’amata n’ubuki!***

*( Vrede, Fijne Kerstdagen, en een gelukkig Nieuwjaar van melk en honing)*

namens stichting IFUNI,

Jan en Nelleke van Schaardenburgh