



Nieuwsbrief 9

Haaksbergen, mei 2014

Beste mensen

Straks is het **Pinksteren**. "Ouden zullen dromen dromen, en jongelingen gezichten zien..." staat ergens in Joël. Epa en Violette wonen op de heuvel van Ndera bij Kigali. Het huis in aanbouw naast hen wordt tegenwoordig door de paroisie Kanombe gebruikt als 'kapel', in afwachting van de bouw van een kleuterschool/ lagere school/ gemeenschaps-ruimte op het perceel dat de kerk heeft aangekocht, iets lager op de heuvel. Opdat er in de nabije toekomst voor de vele overdag aan hun lot overgelaten kinderen een opvangplek mag komen. 'kapel' → De droom van Epa.... 'moed' →→



Deze maanden is het al weer 20 jaar geleden dat de genocide in Rwanda plaats had. In 3 maanden tijd werden bijna 1 miljoen mensen vermoord. In de jaren ervoor en erna kwamen nog eens zeer vele mensen om. Het is goed om te blijven gedenken, en te dóórdenken hoe het zo ver heeft kunnen komen. Wat voor vijandsbeelden liggen hier aan ten grondslag? Welke strijd om de macht vindt er plaats? Waar vind je dienende liefde? Hoe te komen tot plaats en respect voor iedereen?

Raam
Gisozi Memorial →



Bonhoeffer in Rwanda

Einde februari was Jan aanwezig op een conferentie, georganiseerd door de EPR, in Bethanië, Kibuye. Het leven en getuigenis van Bonhoeffer stond centraal. Zo'n 120 theologen, waarvan zeer velen uit Duitsland, 3 dlrs uit NL, professoren en studenten van PIASS, maar ook verschillende Profs en studenten uit de om Rwanda liggende landen, waren daar bezig met de vraag: welke betekenis Bonhoeffer's Ethiek in de verwerking van het recente verleden in de Duitse Kerken heeft gehad, en hoe deze ervaring ook in de Afrikaanse context 20 jaar na de genocide kan bijdragen aan verzoening en echte vrede in de samenleving. Jan heeft deze conferentie waarbij hem ook gevraagd was een meditatie te verzorgen, als inspirerend ervaren. Via de band konden veel zaken worden aangetipt.

Internetcafé bij UBWUZU

In december is het 4-jarig bestaan van **UBWUZU** gevierd. Toon en Marjan, Nelleke en Jan waren van de partij. Blandine had een gezellige party georganiseerd, met een vrolijke zang- en dansgroep erbij.



Bert ten Kate was van 11 februari tot 3 maart mee op bezoek in Rwanda. Hij is een voormalige buurman, en IT-docent aan het ROC Twente. Hij kwam om in UBWUZU een internetcafé op te zetten. In de loop van vorig jaar was al een aantal door het ROC afgeschreven en aan IFUNI geschonken laptops en een geschonken PC van RABO-bank Almere door ons naar Rwanda meegenomen. Samen met Thierry, de counterpart en uitvoerder van dit project, is een en ander nu door Bert geïnstalleerd. UBWUZU heeft nu WIFI en je kunt er skypen. Verder heeft Thierry er in toenemende mate inkomen aan en mensen in de omgeving hebben hier toegang tot internet. Toon en Marjan ↓



Bert en Thierry aan het werk
←





Kleuterschool in Gisenyi wordt SHALOM Nursery School

Rond de Kerstdagen hebben Jan, Nelleke, **Toon en Marjan**, o.m. Gisenyi bezocht. Voor de laatste twee was het een eerste kennismaking met Rwanda: de mensen, de natuur, de cultuur, en ook de projecten van IFUNI. In Gisenyi bezochten we de kleuterschool. In het eerste jaar (2013) heeft men 34 kinderen kunnen opvangen, dankzij de mogelijkheid om arme ouders een mikrokrediet te verstrekken – met de bedoeling dat daarmee gaandeweg een structurele inkomensverbetering bewerkstelligd zou kunnen worden. Zodat ook deze minder draagkrachtige ouders een substantieel deel van het schoolgeld zouden kunnen gaan betalen. Het heeft gewerkt in die zin dat nu zo'n grote groep kinderen op school kon komen. Iedereen bleek enthousiast over de ontwikkeling die de kinderen hebben doorgemaakt dit jaar.

Een deel van het benodigde schoolgeld is betaald door de ouders. Maar het mikrokrediet-gebeuren is een flop geworden – dat was te hoog gegrepen, en zou een projekt op zich moeten zijn, dat intensieve begeleiding vraagt. De kleuterschool-leiding had echter de handen al vol aan het eigenlijke werk.

Toch moet de school na de startperiode selfsupporting zijn.

Voor 2014 is er nu een strengere procedure door het oudercomité vastgesteld en het schoolgeld (16000 Fr. Rw. per kwartaal, ca. € 20) zal kostendekkend worden. Ook is er een 2^e ervaren onderwijzeres benoemd.

De school heeft als naam gekregen: **SHALOM Nursery School**



Dit jaar is de school gestart met nieuw élan en 22 leerlingen. Het hek voor de kerk is prachtig beschilderd. De terrassering voor een goed speelveld is al ver gevorderd. De buiten-speeltoestellen en de zandbak zijn klaar. Wij hebben er vertrouwen in dat het een kwalitatief goede kleuterschool zal worden.

Hoewel men het laagste bedrag in Gisenyi vraagt, is voor velen het schoolgeld toch onoverkomelijk.

Als bestuur willen we er verder over nadenken hoe dit voorschoolse onderwijs waar een duidelijke behoefte aan is, toch ook toegankelijk gemaakt kan worden voor de armsten.

Noëlla



Vanaf 2003 zijn er door ons een 6-tal middelbare school leerlingen geholpen dit onderwijs te volgen.

Noëlla was onze eerste universitaire studente. 26 mei leverde ze haar laatste werkstuk in en dan is ze hopelijk klaar met haar “Masters” Klinische Psychologie. Daar zijn we blij mee. Dit kon alleen met de hulp van een aantal trouwe sponsors.

Noëlla is zo gelukkig vanaf februari een baan te hebben gevonden in het sociotherapie-programma dat dit jaar een landelijke uitrol heeft gekregen. Ze heeft aangegeven een goed deel van haar beurs terug te willen betalen. Waarschijnlijk zal dit gerealiseerd worden door een aantal kinderen van het kleuteronderwijs te adopteren die geen sponsor hebben.

Tot slot

In oktober 2014 bestaat onze stichting formeel 5 jaar. Zo mogelijk zullen Blandine en Edgar overkomen, om ook op die wijze de wederkerigheid vorm te geven. Zie op de website, waar ook financieel verslag 2013 is te lezen. In de tweede helft van januari/begin februari 2015 zullen we weer een IFUNI **ontmoetingsreis** organiseren. Wie interesse heeft, neme contact op.

Van ons een hartelijke groet, namens St. IFUNI,
Nelleke en Jan van Schaardenburgh.

Remera Ruhondo →
Foyer de Charité

