



Beste mensen, een Kerstgroet en een update na onze projektbezoekreis in november.



Vogelvlucht.

Kroonkraanvogels (boven) en **Lepelaars** (onder) zijn in het zonnetje gezet. We troffen in **Byumba** twee prachtige boekjes die het verhaal van deze vogels brengen in kinyarwanda, engels en frans, verbeeld door Bernard Hahirumukiza, verteld door Meg Guillebaud en gedrukt door Pallotti Presse, Kigali. Voor kinderen (en volwassenen) rond de "**Rugezi Wetlands**", een internationaal erkend en nationaal beschermd moeras-natuurgebied in het noorden van Rwanda. Om begrip te kweken voor de natuur, voor bescherming van bedreigde diersoorten en voor het belang van ecotoerisme dat voor de omwonenden een toekomstige inkomensbron kan worden. U ziet enkele van de mooie afbeeldingen door Bernard gemaakt.

Een vruchtbare reis.

We hebben een zinvolle reis gehad, met alle projecten voeling kunnen krijgen, en veel mensen kunnen ontmoeten. Er wordt overal goed gewerkt! Het is ondoenlijk om dat alles in één A4-tje weer te geven. Uitgebreide informatie over **de kleuterschool** in Gisenyi, over de **geitencoöperaties** in Kigarama, de **alfabetisatie** daar, **Hannah Ministry** in **Byumba** etc. kunt U lezen op de website.

Rustplaats aan de grens.

Met **Adeline** en **Noëlla** hebben we, samen met **pasteur Joseph**, het **graf van Fulgence** bezocht, en er twee stenen neergelegd: een kleine lavasteen die de begintijd van de EPR in Gisenyi symboliseert – toen het terrein er nog als vóór de schepping was, enkel lavastenen. En een witte geklopte steen, die staat voor de ontwikkelingen die hebben plaatsgehad, en waaraan Fulgence vanaf het begin actief en toegewijd heeft deelgenomen. Zijn graf ligt op 10 meter van de grens met de D.R. Congo. Je kijkt er zo op het vliegveld van Goma. Een passende plek voor hem – hij heeft veel voetstappen in Goma gezet in zijn leven. Een week na ons bezoek werden jullie allemaal even geconfronteerd met de onrust over de grens in de Kivu-provincie, toen M23 Goma tijdelijk innam.

Ubwuzu.

Blandine Kamuyumbu en haar medewerkers maken het goed. Het motel heeft steeds meer sfeer. De mensen weten het te vinden. De marges zijn klein: ze zitten in het onderste segment van de markt.





Regen, het loopt soms de spuigaten uit.

Rwanda heeft altijd goede regens gehad. Reden waarom het verhoudingsgewijs zo dicht bevolkt is. Maar de laatste jaren is het buitensporig af en toe, waardoor wegen geblokkeerd raken door grondverschuivingen, en bruggen weggespoeld worden door woeste bergbeken. In **Kigarama** waren zo 9 huishoudens dakloos geraakt, en dus voorlopig maar ondergebracht in kapel en schoollokalen. De maïsogst was ernstig beschadigd. Door de opgelegde monocultuur per regio hebben de boeren geen reserves meer als voorheen toen ze nog zelfvoorzienend waren en diverse gewassen teelden. Nu wordt er honger geleden, ook in vruchtbare dalen. Jongelui trekken weg naar Congo of Uganda.



volgelopen huis bij de brouwerij

De kribbe in het Paradijs.

Door de regens was de weg naar Kigufi afgesloten. We wilden een nacht bij de zusters doorbrengen, maar zijn noodgedwongen uitgeweken naar het (Malahide) Paradijs, een sfeervol hotel-restaurant aan de oever van het Kivu-meer. Het geheel is karaktervol ingericht. Het restaurant zit vol Rwandese kenmerken. Zo zijn voor het maken van banken voederbakken/kribben gebruikt: één wand ervan is uitgezaagd, en als rugleuning aan de tegenoverliggende zijde bevestigd. Twee blokken eronder, enkele kussens erin en ziedaar: een bank voor twee. Drie daarvan rond een tafel en je hebt een mooie zithoek. De keuken is er ook prima. Een rondvaartboot is beschikbaar voor wie naar het eiland (op een kwartier varen afstand) wil voor b.v. een barbecue.



imigongo

Een hermitage in de heuvels.

In **Remera-Ruhondo** ontmoetten we weer Père Zdizlaw en de leden van de gemeenschap. Het originele 'slakkenhuisje' van P. Claessen wordt een "**Hermitage**" waar wie behoefte heeft aan stilte, rust en gebed zich enkele dagen zal kunnen terugtrekken. Eén van de medewerkers van het eerste uur van P. Claessen is nu betrokken bij het begin van de restauratie.



P. Zdizlaw en Yohana

Foyer de Charité Remera Ruhondo



Noëlla en Adeline

Psychologie en internet.

Noëlla heeft een nieuwe laptop gekregen. Regelmatig volgt ze college in Butare/Huye. Veel wordt ook via internet gedaan. Vanwege haar goede studieresultaten is ze ook in aanmerking gekomen voor deelname aan een cursus die vanuit Chicago wordt gegeven. Ze is er enthousiast mee bezig.

Namens Stichting IFUNI, de vrouwen van poppenatelier Gisenyi en de vele andere vriend(inn)en in Rwanda danken wij u hartelijk voor meelevens en geboden steun en wensen wij U



NOHELI NZIZA n'umwaka mushya muhire w'amata n'ubuki, n'amahoro meza!!!
GOEDE KERSTDAGEN en een gelukkig nieuw jaar van melk en honing en echte vrede!!!

Jan en Nelleke van Schaardenburgh