



Nieuwsbrief no 2

Haaksbergen, 29 november 2010

Beste mensen,

Tegen het eind van het jaar is het goed de balans op te maken. We zijn blij met alle steun die we dit jaar hebben ontvangen!

In oktober/november was Jan weer in Rwanda.

Na de presidentsverkiezingen gaat het leven weer gewoon door. De in Nederland wonende Rwandese oppositiekandidate is inmiddels na een korte periode van huisarrest in de gevangenis beland.

Kigali is een booming city, waar hoogbouw in is. Kleine mensen moeten vaak wijken. Wegen worden verbreed. Tijdens het spitsuur zijn hier en daar file-problemen.

In het onderwijs wordt engels de tweede taal bij voorkeur.

Leerplicht is nu van 5 tot 15 jaar. De laatste drie jaar van de lagere

school dient meer vakgericht te worden – maar de policy daarvoor moet nog verder uitgewerkt.



In **Gisenyi** wordt er sinds oktober weer doorgebouwd aan de **kleuterschool**. De kerkelijke gemeente zelf had opnieuw via fundraising € 750,- bij elkaar gebracht. Toen de aankondiging kwam dat Stichting Ifuni ook € 2000,- zou storten is er 10 minuten gezongen, gedanst en gedankt. Het dak kon nu

aanbesteed worden. Inmiddels hebben wij via speeltuinvereniging “de Houtmaat”, de Hervormde Diaconie in Haaksbergen en Stichting ’t Armhuys in Breda nog eens € 4500,- bij elkaar gekregen. Voldoende voor het storten van de vloer, het plaatsen van de ramen en de deuren. Nu hopen we nog op een groot laatste bedrag voor meubilair, speelgoed en ander onderwijs materiaal.

Toen Jan zondagmorgen in de vroege even ging zwemmen met Fulgence zag hij tot zijn verbazing dat zeer veel Rwandezers aan het zwemmen waren of sportoefeningen deden op de boulevard bij het KIVU meer. Fantastisch. Gezonde lichaamsbeweging is naast hard werken in! Fitness kan men nu ook via de TV volgen. Suikerziekte en te hoge bloeddruk zijn volksziekten geworden: het is belangrijk bewegen te promoten.

De kerkdienst was weer een geanimeerde viering met zang en dans, pasteur Ndagi Joseph als voorganger en Jan als gastpreker. Tegen de avond hebben we nog even met directeur Fidel Ndahiriwe de technische school bezocht, om de vorderingen van de bouw van eetzaal- en slaapzaal-gebouw te bewonderen (een KIA-project).



In **Kigarama** is het bureau voor de **coöperaties** bijna af. In Gasura bezocht Jan de vrouwen van één van de geitencoöperaties. De gemeenschap daar is ook begonnen zeep te produceren en vroeg om een subsidie voor uitbreiding van productiemateriaal. (ca. €150) Om transport naar en van de markt (2 uur gaans te voet) te vergemakkelijken verzocht men om 2 à 3 fietsen voor jonge mannen. Door een grote gift kan ook het fietsenplan voor Kigarama doorgang vinden en krijgen



eerst 10 mensen een lening voor een fiets en later als de eerste fietsen zijn terug betaald nog 5 anderen.

De **alfabetisatie** loopt goed, zelfs in vakantietijd willen de leerlingen door.

Pasteur Salatiel Ibambasi en zijn vrouw Josephine maken het goed.



UBWUZU: het motel in **Byumba** loopt. Lastig is dat rekeningen van organisaties en overheid soms pas na 2 tot 3 maanden voldaan worden. Het is werken met krappe financiën. Vorige keer schreven we van plannen om een naburig pand aan te kopen. Dat blijkt toch niet mogelijk. Men hoopt nu middelen te vinden voor een lening om een grote tent te kunnen aankopen (voor bruiloften of grote groepen) zodat het restaurant beter kan renderen. De tent kan geplaatst worden op het grasveld achter het motel. De equipe van **Blandine** heeft goede moed.

De plannen voor de **reis in februari** krijgen nu vaste vorm.

Er zijn 8 deelnemers. De reis zal 17 dagen duren en circa € 2.500,- kosten.

We reizen met 2 four-wheel-drives en blijven regelmatig 2 nachten op eenzelfde plek, zodat er ook voldoende rustmomenten zijn. We slapen in goede guesthouses, soms wat primitief maar dan maakt de schoonheid van de omgeving weer veel goed. Af en toe projectbezoek en ook veel genieten van de schoonheid van het land.

In juli/ augustus hoopt Jan weer een reis te organiseren.

“**Vriendschap vergt voetenwerk**” krijgt zo gestalte in dit mooie land met zijn aardige mensen, bewogen geschiedenis, beladen heden en beoogde toekomst.



Terugkijkend op dit eerste jaar zijn we heel tevreden.

Van onverwachte kant kregen we grote en kleine giften zodat we dit werk kunnen blijven doen.

Op de website zult u begin 2011 de financiële verantwoording van 2010 kunnen lezen.

Namens de vrouwen in Kigarama,
de alfabetisatieleerlingen,
de equipe van UBWUZU en
de toekomstige leerlingen van de kleuterschool in Gisenyi
en nog vele anderen

willen we ieder hartelijk danken die Stichting IFUNI ondersteund heeft:

Murakoze cyane,
zeer veel dank!

Wij wensen u allen

Noheli Nziza n'Umwaka mushya muhire w'amata n'ubuki.

*Goede kerstdagen
en een gelukkig nieuw jaar
van melk en honing*

Namens Stichting IFUNI

Jan en Nelleke van Schaardenburgh- Lujendijk

