



Nieuwsbrief 12, december 2015

"... het geknakte riet zal Hij niet breken, de walmende vlaspit niet uitdoven... (Jes 42: 1-4)

... voor kleine mensen is Hij bereikbaar, Hij geeft hoop aan rechtelozen... (lied van Huub Oosterhuis)

Beste mensen,

Het messiaans visioen vraagt steeds om vervulling.
Het inspireert ons in deze dagen op weg naar Kerst.
En het begeistert mensen van welbehagen,
werkend aan vrede waar deze ontbreekt.



Erythrine-boom in bloei

(P6) Zo zijn Epa en Violette, samen met ds. Julius, bezig voor hun kleine groeiende basisgemeenschap in **Ndera (Paroisse Kanombe, EPR)**. Elke zondag is er een dienst in de salon van het huis-in-aanbouw, en elke woensdagmiddag een bijbelkring/leerhuis. Terwijl de volwassenen samen lezen, studeren, uitwisselen, zingen en bidden, zijn de kinderen buiten op een bankje tegen de muur druk aan het repeteren voor hun koortje in de zondagse dienst.

Na afloop van de bijeenkomst is er de tontine-groep van de vrouwen: ieder legt hetzelfde kleine bedrag in, één mag 75% van de pot die keer meenemen, de rest gaat naar de spaarrekening. Zo komt ieder een keer aan de beurt om een groter bedrag tot haar beschikking te krijgen, waar grotere uitgaven mee kunnen worden gedaan.

"zomaar te gaan met een stok in je hand"...



Epa en ds. Julius

N.a.v. het verhaal van Mozes, die door de Heer op pad werd gestuurd met enkel zijn stok, heeft de gemeenschap besloten een apart collectemantje in te stellen: *"de stok van Mozes"*, voor de zo gewenste bouw van een kleuterschool/kapel/buurthuis. Alle kleine beetjes helpen, en in november hadden zij al meer dan €250 bij elkaar gespaard.

Voor dit project (**kleuterschool**, alfabetisatie, vrouwenwerk) buurthuiswerk in aansluiting bij de nieuwe chapel / ecole in **NDERA** (P6) kan IFUNI nu €18.000 beschikbaar stellen, zodat binnenkort de schop in de grond gaat.

(P1.4) In **Gisenyi** draait de **Shalom Nursery School** nu goed.

Er zijn 2 kindertoiletten, een douche, een wasbakje en een magazijntje bijgebouwd. Financieel is men nu zelfstandig. Ds. Beatha, Jean Claude (voorzitter kerkenraad), de juffen Alliance en Furaha zetten zich vol overgave in. Enkele ouders hebben gevraagd om ook 's middags opvang van hun kind te bieden. Dat wordt nu voorbereid.

De kleuterschool zou prima wat ondersteuning van iemand die onderlegd is in kleuterwerk kunnen gebruiken. Voldoende kennis van Engels en als het kan een beetje Frans is wel nodig. Kent u iemand die dat leuk zou vinden?





(P1.4.1) **Poupeethique "la Confiance"**, het poppenatelier in Gisenyi.

Deze doortastende ondernemende vrouwen zoeken naar steun voor hun plannen voor een oudedagsvoorziening. De tijd zal komen dat zij niet meer met hun handen hun inkomen kunnen verwerven. Een (bijna) renteloze lening van ± €20.000,- met een looptijd van 5 jaar, gevoegd bij hun huidige spaarbedrag van 3.000.000 frs.rws., zou hun droom van aankoop van een huis-ter-verhuur mogelijk kunnen maken. (± €4.000,-)



(P5.1) **UBWUZU, Byumba** is nog steeds gesloten, maar er is goed nieuws: Marie Fidele (de dochter van Blandine) is na 1 jaar in juni vrijgekomen uit de gevangenis, zij volgt nu een cursus Engels en management. Elysee, de rechterhand van Blandine, had geen formele schoolopleiding. Ifuni ondersteunt zijn studie. Nu heeft hij de 4^e klas middelbare school als 2^e van zijn klas succesvol afgerond. Het keukenpersoneel zit nog vast maar men hoopt dat in december na een nieuw proces zij ook vrijgelaten worden op basis van onschuld en dat UBWUZU in elk geval als pension weer open mag.



Elisée met zontje

(P5.5) **APAPEB** is de particuliere middelbare school in Byumba waar we in maart 24 laptops voor hebben meegenomen, van software voorzien door Bert en Kate. Men is er zeer blij mee.



Leuk is dat Bert en dochter Dewi samen volgend jaar naar Rwanda gaan: Dewi gaat 2 maanden stage lopen als Engels docente i.o. en Bert vergezelt haar 3 weken en kan zeker ook op APAPEB zijn kennis inzetten als IT docent. Ook kunnen er contacten tussen scholen gelegd worden.

vz bestuur, directeur, staf leden en gasten APAPEB

Advent. "Joy to the world, the Lord is come..".
Vreugde (*ubwuzu* !!) wordt gedeeld
en vermenigvuldigt zich zo.

We danken u allen hartelijk voor uw steun en meeleven!

***Vreugdevolle Kerstdagen en
een Nieuw Jaar van vrede en alle goeds toegewenst!***

Namens IFUNI,
Jan en Nelleke van Schaardenburgh